

Liturgie **zondag 29 maart** (en vragen om over na te denken en te spreken)

Ps.139:1

Stil gebed

Votum en Groet

Ps. 139:14

Verootmoedigingsgebed

Gez. 187:1

Genadeverkondiging

Gez. 187:2

Wetslezing

Gez. 187:3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Jes.52:13-53:7

Gez. 173:1,2

Mat.27:15-26

Gez. 173:5

Verkondiging n.a.v. Mat. 27:21b

Gez. 446:1,2,3,4

Gebeden

Opwekking 226 (Ik wil zingen van mijn Heiland)

Zegen

We zullen de dienst van a.s. zondag alleen of in heel kleine kring meemaken. We missen ook het koffiedrinken en napraten na de dienst. Daarom proberen we bij iedere dienst een paar vragen te geven, zodat u er nog eens over kunt nadenken en misschien ook met anderen over kunt praten.

Schriftlezingen: Jesaja 52:13-53:7 en Mattheüs 27:15-26

1. Bar Abbas was een moordenaar-voor-de-goede-zaak, de Joodse bevrijding van de Romeinen. Hij dééd tenminste iets om de situatie te verbeteren. Hoe denkt u over deze man?
2. De Here Jezus vertelde prachtig over het Koninkrijk van God; maar daar was vaak zo weinig concreets van te merken. Hebt u ook wel eens het gevoel dat Zijn woorden zo ver van uw dagelijkse werkelijkheid af staan? Waarom?
3. De mensen kozen Bar Abbas in plaats van de Here Jezus. Begrijpt u daar iets van? Waarom?
4. Wij mogen dankbaar zijn dat de Here Jezus de plaats van Bar Abbas innam. (Hoe) is dat in uw leven te merken?