

## Orde van dienst 25 april 2021, Assen 'Oase', viering Heilig Avondmaal

### Zingen voor de dienst: Gez. 479: 1, 2, 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzeek're zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf.  
Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  
En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

### Mededelingen van de kerkenraad

### Zingen: Psalm 107: 1, 3

1. Gods goedheid houdt ons staande  
zolang de wereld staat!  
Houdt dan de lofzang gaande  
voor God die leven laat.  
Al wie, door Hem bevrijd  
uit ongestuvige streken,  
naar huis werd heengeleid,  
zal van zijn liefde spreken.

3. Zij moeten God aanbidden,  
rondom zijn altaar staan,  
omdat Hij in hun midden  
zijn wonder heeft gedaan;  
maaltijd en lavenis  
meer dan zij durfden dromen;  
de last van hun gemis  
heeft Hij hun afgenomen.

Stil Gebed  
Votum en Groet

### Zingen: Psalm 107: 4

Laat ons nu voor den Here  
zijn goedertierenheid

toezingen en vereren  
de God die ons bevrijdt.  
Want wie zijn hulp verlangt,  
Hem aanroept in gebeden,  
verlost Hij uit de angst  
en leidt Hij tot den vrede.

Lezing van het begin van het Avondmaalsformulier

Verootmoedigingsgebed

Vervolg lezing Avondmaalsformulier, als genadeverkondiging

Zingen: Gezang 75: 1

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

Leefregel uit Efeziërs 5:1-10

Zingen: Gezang 75: 11

Gij zijt de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,  
doorstroom ons met uw hartebloed.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezen: Hebreëën 12: 1-15

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 3 Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.

4 U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. 5 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt.

6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? 8 Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen.

9 En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? 10 Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons

nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. 11 En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

12 Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, 13 en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt.

14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 15 Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

Zingen: Gez. 473: 1, 6

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

6. Neem mijn zonden en mijn schuld  
in 't beleid van uw geduld.  
Maak dat ik, opstandig kind,  
steeds de weg tot U hervind.

Verkondiging 'de vruchten verzorgen'

(n.a.v. Zondag 28 HC; tekst aan het einde van deze orde van dienst)

Zingen: Psalm 92: 3, 7, 8

3. Gij hebt mij door uw daden,  
o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd,  
ik juich om uw genade.  
Hoe groot zijn uwe werken,  
de werken uwer hand,  
Gij houdt het volk in stand.  
Gij zult hun hart versterken.

7. Zoals de cederbomen  
hoog op de Libanon,  
staan bij de levensbron  
de nederige vromen.  
Die in Gods huis geplant zijn,  
zij bloeien in Gods licht  
als palmen opgericht.  
Hun lot zal in zijn hand zijn.

8. Zij zullen vruchten dragen  
voor 's Heren heiligdom  
tot in hun ouderdom,  
tot in hun grijze dagen.  
Welsprekend is hun leven;  
God is hun heil, hun rots!  
Ik loof de daden Gods,  
zijn recht is hoog verheven.

Lezing laatste deel van het Avondmaalsformulier

Zingen als Geloofsbelijdenis: Elb. 275: 1

'k Heb geloofd en daarom zing ik,  
daarom zing ik van gena,  
van ontferming en verlossing  
door het bloed van Golgotha.  
Daarom zing ik U, die stervend  
alles, alles hebt volbracht;  
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,  
Lam van God voor ons geslacht.

Viering van het Avondmaal

Zingen: Elb. 275: 4

Ja 'k geloof en daarom zing ik,  
daarom zing ik, U ter eer,  
's werelds Heiland, Hogepriester,  
aller heren Opperheer.  
Zoon van God en Zoon des mensen,  
o, kom spoedig in uw kracht  
op des hemels wolken weder!  
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Gebeden

Collecte voor Geloofsgroei

Zingen: Gez. 44: 1, 2

1. Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God  
moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

Zegen

Zingen: Gez. 44: 3

Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.

#### Vragen om over na te denken en door te praten

1. We hebben meer dan een jaar lang geen Avondmaal gevierd. Hoe was dat voor u?
2. Hoe merkt u dat de Here God uw geloofsvruchten verzorgt?
3. Hoe verzorgt u zelf de vruchten van uw geloof?
4. Welke taak hebben wij als gemeente i.v.m. de verzorging van de geloofsvruchten van anderen?
5. Welke taak hebt u persoonlijk i.v.m. de verzorging van de geloofsvruchten van anderen?

#### **Zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus**

**75. Vr.** Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal erbij bepaald en ervan verzekerd, dat gij aan het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, en aan zijn weldaden deel hebt?

**Antw.** Op deze wijze: Christus heeft mij en alle gelovigen bevolen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze beker te drinken. Daaraan heeft Hij de belofte verbonden: ten eerste dat zijn lichaam even zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is als ik met eigen ogen zie dat het brood van de Here voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt; en ten tweede, dat Hij zelf met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed mijn ziel even zeker tot het eeuwige leven voedt en laaft als ik het brood en de beker van de Here als betrouwbare tekenen van het lichaam en het bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond gebruik.

**76. Vr.** Wat wil dit zeggen: het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken?

**Antw.** Het betekent niet alleen met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonden en het eeuwige leven verkrijgen; maar ook door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam steeds meer verenigd worden dat wij - al is Christus in de hemel en wij op de aarde - vlees van zijn vlees en been van zijn been zijn en dat wij door die Geest zoals de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden.

**77. Vr.** Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen even zeker met zijn lichaam en bloed wil voeden en laven als zij van dit gebroken brood eten en uit deze beker drinken?

**Antw.** In de woorden waarmee Hij het Avondmaal heeft ingesteld: *In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, brak het, sprak de dankzegging uit en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt* (1 Kor.11:23-26).

Deze belofte wordt herhaald door de heilige Paulus waar hij zegt: *Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood* (1 Kor.10:16,17).