

Orde van dienst 2 mei 2021

Voor de dienst: Zingen ELB 226

1.Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

refr.:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2.Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

refr.:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 150: 1,2

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer, Hij zij geprezen.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 138: 1-4

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij, en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel, weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen eren.

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog die needrig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

4. Als ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Leefregel: 1 Petrus 3:8-12

*“Tenslotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief,
wees barmhartig en vriendelijk.*

*Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen
daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen
zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die
moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken
van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen, die
moet vrede zoeken en die najagen.*

*Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn
gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die
kwaad doen.”*

Zingen: Opwekking 642

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

2. Want dit water brengt nieuw leven,
en verfrist mij elke dag.
’T is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.

Refr. Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.

3. Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je,
en Hij zegt: ’ontmoet mij hier’.

Refr. Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.

Schriftlezing: 1 Johannes 4:11-16

'Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.'

Zingen: Gezang 481: 1, 2 en 3

1. O, grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Verkondiging: "Waar is God in de coronacrisis?"

Zingen: Gezang 426: 1 en 5

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zo zeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,

die in dienst van hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Dankgebed en voorbede

Zingen: ELB 426

1. Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.

refr. Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons heer.
Amen, amen, amen.

2. Dank U voor die duizend mooie dingen:
Dank U voor uw liefde elke dag.
Dank u dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.

refr. Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons heer.
Amen, amen, amen.

3. Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.

refr. Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons heer.
Amen, amen, amen.

4. Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat u alles voor mij hebt volbracht.

refr. Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons heer.
Amen, amen, amen.

Collecte voor: Compassion

Zingen(slotlied) Opwekking 44

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refr. Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.

2. Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Refr. Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refr. Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.

Zegen

Zingen: Gezang 411: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje heb ik altijd geeërd.

6. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar 't aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Vragen voor de nabespreking

1. Hoe kijk je terug op het afgelopen (corona) jaar?
2. Wat voor rol speelde God hierin?
3. Wees waakzaam! Hoe zou je dat kunnen doen?
4. Hoe zie je jouw taak in deze wereld?
5. Heb lief! Hoe zou je dat in jouw situatie, jouw omgeving kunnen doen?