

Orde van dienst, Assen, 11 juli 2021 , 10.00 uur

Thema: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”

Voor de dienst: Gez. 440: 1,4 (een vaste burcht..)

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied: Ps. 34: 1,3

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Ps. 150: 1

Verootmoedigingsgebed daarna zingen: Lied 304: 1,2 Elb (Vader, vol van vrees..)

Genadeverkondiging daarna zingen: Lied 170: 1,2 Elb(Groot is uw trouw)

Wetslezing daarna zingen: Ps. 119: 40

Gebed om verlichting met de HG

Schriftlezing : 2 Kon. 6: 8t/m 23

Zingen: Lied 246: 1,3 Elb (Ik bouw op U)

Tekst: 2 Kon. 6: 16

Verkondiging

Zingen: Ps. 98: 1,4

Dankgebed en Voorbeden

Collecte

Slotlied : Gez. 466: 1,2,3 (Als God mijn God maar voor mij is)

Zegen

Amen: Gez. 456: 3

Vragen voor de nabespreking:

- Israel werd toen aangevallen door de koning van Syrië en zijn troepenmacht.
Ziet u de aanvallen op Israel van landen als Iran als een aanval op het land Israel of zit er een andere strijd achter? Zo ja, welke?
- Ook wij hebben te maken met aanvallen van de Boze om Gods Woord uit te schakelen.
Waarin ziet u die aanvallen van Gods tegenstander?
In uw eigen leven?
In Nederland?
In de wereld?
- Als je de krant leest en het journaal bekijkt gebeuren er veel dingen in de wereld, dichtbij en verweg die menigeen de vraag kan ontlokken:
“Wat moeten wij doen”?
Stel dat iemand u die vraag stelt, wat zou uw antwoord zijn?
- Gelooft u in de duivel, in boze geesten (demonen) of te wel die onzichtbare wereld om ons heen? Waarom wel, waarom niet?
- Gelooft u in engelen? Waarom wel, waarom niet?
- In hoeverre proberen wij er te zijn voor mensen die ‘het’ nog niet zien?
Zijn wij in staat om anderen te bemoedigen of hebben wij zelf nog bemoediging nodig?