

Gespreksvragen n.a.v. de Gewone Catechismus 18-23

1. Hoe brengt u uw geloof het beste onder woorden?

2. Waarom is het belangrijk om niet alléén te geloven maar samen met anderen, en niet alleen met anderen hier en nu, maar met de kerk van alle tijden en plaatsen?

3. Hoe weet u dat de Here God er ook echt is, en dat niet 'alle denken over boven van beneden komt'?

4. 'Hoor, Israël, de **HERE** is onze God, de **HERE** is één.'

Hoe weten we dat er maar één God is?

5. Kunt u uitleggen wat u onder de Drie-eenheid verstaat? En hoe stelt u u die voor?

6. 'Vader, Zoon en Heilige Geest, dat zijn drie Personen: 1+1+1 =3'. Daar lijkt geen speld tussen te krijgen te zijn. Hoe reageert u wanneer iemand u deze rekensom voorhoudt?

7. Wat betekent het voor uw geloof dat wij een Drie-enige God hebben?



Leesrooster bij de Gewone Catechismus 18-23

OVER GELOVEN IN DE DRIE-ENIGE GOD

Hebreeëën 11:1-7 Hoe kunnen we zeker zijn van ons geloof?

Romeinen 8:12-27 De Heilige Geest werkt in ons de overtuiging dat wij Gods kind zijn. Hoe merken wij dat?

Efeze 3:14-21 Samen met alle heiligen begrijpen we meer van het geheim van Gods liefde in Christus. Wat hebt u ontdekt door samen met anderen de Bijbel te lezen?

Kolossensen 1:12-23 Wij geloven in de Drie-enige God. Hoe wordt dat hier door Paulus onder woorden gebracht?

Genesis 1:1-10 Op welke manier ziet u in dit Bijbelgedeelte de Drie-enige God aan het werk?

Johannes 1:1-18 Wanneer Johannes het leven van Jezus beschrijft, begint hij met Hem te portretteren als de Zoon van God die mens werd. Wat betekent het voor u dat Jezus ook echt God is?

Matteüs 3:13-17 Juist bij de doop van Jezus komen we onder de indruk van Gods drie-eenheid. Wat betekent die voor u?

Deuteronomium 6:4-9 Deze belijdenis is duidelijk: God is één, Hij is de enige, Hij is één in Wezen. Wat betekent het voor u?

2 Korinthe 13:13 In deze zegen worden Vader, Zoon en Heilige Geest samen genoemd. God bestaat in relaties en wil ook een relatie met ons aangaan. Wat betekent dat voor uw leven en uw geluk?

De PPP van deze middag vindt u op:

<https://vgk-assen.nl/de-gewone-catechismus-op-14-zondagmiddagen/>
(klikken op ppp achter de betreffende datum)



De Gewone Catechismus – 4

Terugblik: 'geluk' als rode draad en kernthema van de Gewone Catechismus.

Trinitarische opzet:

1/ Vader – vertrouwen – gebed

2/ Zoon – volgen – gebod

3/ Geest – verwachten – kerk + avondmaal

'DE DRIE-EENHEID: ÉÉN EN AL LIEFDE!'

GC 18

Wat christenen geloven

- * geen uniek privé-geloof → geen eenzame eenlingen.
 - * geloven 'samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen'.
 - * inspiratie, bemoediging en correctie door hun geloofservaring
- Opbouw Apostolicum: Trinitarisch

GC 19

Godsopenbaring

- * in Oude en Nieuwe Testament laat God Zich kennen
- * wereldwijd inspireert Heilige Geest mensen tot geloof en navolging van Christus
- * God toont Zich de levende, handelende, sprekende God
- * De God van de Bijbel is een persoonlijke God

Door de eeuwen heen 'Godsbewijzen'. Zelden overtuigend, alleen voor wie al gelooft. De Geest is het Die overtuigt!

GC 20

Eén God

- * Deut.6:4 → één, unieke, God
- * meergodendom → 'concurrentie' en geloofsonzekerheid
- * één Weg, één Waarheid, geopenbaard in Christus' heilswerk

GC 21

Vader, Zoon en Heilige Geest

- * drie Personen, één God
- * → interne relatie : Liefde! ('God is liefde.')
- * De hele Schrift getuigt van deze relatie.

GC 22

Eén God in drie Personen

- * $1+1+1=3$?
 - * $1 \times 1 \times 1 = 1$
 - * getuigenis van de Schrift
- Christendom wezenlijk anders dan Jodendom en Islam, met name i.v.m. Persoon van Christus.

GC 23

De betekenis van de Triniteit voor ons

- * Vader: Verbond; aanname als Zijn kinderen en erfgenamen;
 - * Zoon: afwassing zonden; pleit voor ons en spreekt vrij;
 - * Heilige Geest: woont en werkt in ons; heiliging.
- De Drie-enige God neemt de Zijnen op in Zijn grote liefde: dat is geluk!

