

BIDDEN VOL VERTOOUWEN

Gespreksvragen n.a.v. de Gewone Catechismus 31-46

1. Hoe vaak bidt u, het 'bidden voor het eten' niet meegerekend?
2. Wanneer gaat u in gesprek met God?
 - Als ik problemen heb
 - Als ik iets echt heel graag wil
 - Bij belangrijke keuzes
 - Als mij iets heel fijns overkomt
 - Als al het andere niet werkt
 - Als ik iets fout heb gedaan
 - Als anderen iets ellendigs overkomt
 - Als ik iets van God ervaar
3. Bidt u altijd met eigen woorden, of gebruikt u regelmatig een formuliergebed? Waarom bidt u op deze manier?
4. "Je bent het zelf die bidt, maar de Geest bidt ook in je, met je en door jou heen." (GC 35). Wat merkt u ervan dat de Heilige Geest u helpt bij het bidden (Rom. 8:26)?
5. Wat is gewoonlijk het belangrijkste onderwerp van uw gebed? Komt dat overeen met hoe dat in het Onze Vader is?
6. Welke plaats neemt de eer van de HERE God in in uw gebed?
7. Helpt bidden en verhoort God elk gebed? Zo ja: hoe?
8. Is uw gemeente een 'biddende kerk'? Waaruit blijkt dat vooral? En wat zou ervoor kunnen zorgen dat uw gemeente nog meer 'een huis van gebed' wordt?

Leesrooster bij de Gewone Catechismus 31-46 over 'Bidden'

Genesis 18:16-33 Wat is de inhoud van Abrahams gebed? Wat zegt dit over aanhoudend bidden? Heeft de HERE het gebed van Abraham verhoort, denkt u (lees ook Genesis 19:27-29).

Matteüs 6:5-13 Voordat de Here Jezus zijn leerlingen het 'Onze Vader' leert, wijst Hij ons op twee gevaren: bidden voor de show en bidden met een omhaal van woorden. Welke van deze twee herkent u als risico bij uzelf?

Exodus 16:9-20 In hoeverre durft u echt te bidden voor 'dagelijks brood' en niet voor het brood van morgen?

Psalms 32 Het is bevrijdend als je je schuld niet langer wegdrukt, maar ermee naar voren komt en dan van God vergeving ontvangt.

1 Petrus 5:8-11 'Leid ons niet in verzoeking': hoe vaak en wanneer bidt u dit gebed?

Efeziërs 6:10-17 Er woedt een geestelijke strijd om uw ziel. Bid of God u wil verlossen van de duivel.

Efeziërs 6:18-20 Hoe laat u zich bij uw gebed leiden door de Geest? En voor wie bidt u regelmatig?

Psalms 119:161-168 Het loven van God is niet alleen iets voor als het goed gaat. Het helpt ons om verder te kijken en op God gericht te blijven.

Johannes 13:12-20 De Here Jezus gebruikt zelf regelmatig het woordje 'Amen'. Hij is de Amen, de Betrouwbare. In 'Om Jezus wil' en 'Amen' klinkt hetzelfde vertrouwen door. Sluit u uw gebed zo ook in vertrouwen op God af?

De PPP van deze middag vindt u op:

<https://vgk-assen.nl/de-gewone-catechismus-op-14-zondagmiddagen/>
(klikken op ppp achter de betreffende datum)



De Gewone Catechismus 31 – 46

'Geluk' is de rode draad in de GC

De GC heeft een trinitarische opzet:

- 1/ Vader – vertrouwen – gebed
- 2/ Zoon – volgen – gebod
- 3/ Geest – verwachten – kerk en avondmaal



BIDDEN

Heidelbergse Catechismus (Zondag 45):

Het gebed is het voornaamste deel van de dankbaarheid die God van ons eist.

Gewone Catechismus: Het gebed is een voortdurende oefening in vertrouwen en de dragende kracht van mijn bestaan.

GC 31-32

Bidden is reageren op God die ons in zijn Woord aanspreekt.

Die reactie wordt door de Heilige Geest in ons opgewekt.

GC 33

Bidden is niet 'praten in de ruimte' of 'praten tegen jezelf'.

Wij bidden als kinderen die hun Vader aanspreken in Jezus' naam.

Geen "wegenwachters-geloof"

GC 34

God let niet op de buitenkant als je bidt, maar kijkt naar je hart.

GC 35

Bidden is 'hard werken': daarom bidden we als christenen samen en bidt ook de Heilige Geest voor en met en in ons mee.

GC 36

Bidden kan in eigen woorden, maar ook met de Psalmen en aan de hand van het 'Onze Vader'

GC 37

We bidden tot onze hemelse Vader

- * Hij is de Bron van ons bestaan, onze Schepper
- * we mogen dit zeggen in navolging van en dankzij Christus
- * uit 'Vader' blijkt vertrouwen en een band

GC 38-40

Eerst de HERE

- * God is er niet om ons, maar wij dankzij Hem en tot Zijn eer
- * Zijn Rijk is schepping-omvattend
- * De HERE God weet wat goed is; het is heilzaam en noodzakelijk dat Zijn wil doorgang vindt

GC 41-43

We mogen ook onszelf voor Zijn troon brengen:

- * met alle dagelijkse noden en situaties, in vertrouwen op Hem
- * de doorwerking van Gods genade in Christus
- * de overwinning is aan Hem, ook in ons dagelijks leven

GC 44-46

Alle eer aan onze HERE!

- * God kan en zal verhoren omdat Hij is Wie Hij is
- * Amen: het zal waar en zeker zijn!

Bidden is: je in vertrouwen overgeven in Gods Vaderhanden

