

De Gewone Catechismus 63 – 70

De Gewone Catechismus is een 'geluksboekje'

Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft.

De Heilige Geest roept het antwoord van het geloof wakker:

Ik geloof dat het volgen van Jezus mij gelukkig maakt.

GC 63: Hoe volg ik Jezus?

- Focus in een drukke wereld
 - ✓ Avondmaal
 - ✓ Elkaar

GC 64: Wat kost het volgen van Jezus?

- Geen 'easy way'
 - ✓ Innerlijke weerstand
 - ✓ Uiterlijk onbegrip

GC 65

- Waar komt de weerstand tegen Gods geboden vandaan?
- Gods geboden maken vrij, daarzonder word je slaaf.
- Gods Geest motiveert je om te zeggen: 'Ik hou van uw wet!'

GC 66 *Geen andere goden*

we krijgen de Tien Geboden uit de hand van onze Bevrijder

GC 67 *Toewijding*

jezelf volledig aan God geven omdat Hij ons Jezus gaf

GC 68 God niet voor je eigen gedachten-karretje spannen

GC 69 Respectvol over God spreken in woord en daad

GC 70 Het ritme van de rust als geschenk van God



Gespreksvragen

1 Zit er verschil in 'gelooven in Jezus' en 'volgen van Jezus'?

2 Jezus volgen kosten wat: er is innerlijke weerstand en er is uiterlijk onbegrip. Wat merkt u daar persoonlijk van?

3 Jezus volgen is God liefhebben. Hoe en waaraan zien anderen dat u in uw leven God echt liefhebt?

4 Ervaart u de wet van God als beperking of als vrijheid?

5 Waarom is het zo moeilijk om 100% toegewijd te zijn aan God?

6 Waarom is atheïsme ook een vorm van afgoderij?

7 Welk eigen beeld van God maken christenen soms van Hem?

8 Gods naam hooghouden: hoe doet u dat?

9 De rustdag wijden: waarom doet u dat en hoe doet u dat?

10 Hoe 'doopt' de zondag de rest van uw week?

Leesrooster

Lukas 10:38-42 Hoe hou jij in jouw leven de focus echt op Jezus gericht?

Lukas 14:25-33 Wat mag het volgen van Jezus jou kosten? En wat heeft het volgen van Jezus jou al gekost?

Psalm 119:97-104 Welke invloed heeft Gods Wet op jouw leven (gehad)?

Psalm 63 Hoe graag zoek jij God? Doe je dat vooral in tijden dat het goed gaat of juist in moeilijke periodes?

Psalm 115 Hoe dwaas ben je als je je heil van een afgod verwacht! Vertrouw liever op de HERE en geef Hem alle eer.

Filippenzen 2:9-16a Waaruit blijkt jouw ontzag voor God? Hoe ben jij een ster die schittert / een licht dat schijnt in deze donkere wereld?

Hebreeën 4:1-11 Het einddoel van het 4^e gebod is de eeuwige rust. Hoe gemotiveerd ben jij om die eeuwige rust te bereiken? Welke rol speelt de zondag daarbij?

