

## Gespreksvragen n.a.v. de Gewone Catechismus 84-93

1. Wat is het belangrijkste kenmerk van de Kerk? Waarom vindt u dat?
2. (Waarom) is het belangrijk om bij de Kerk te horen?
3. Welke taak van de Kerk is volgens u het belangrijkste en waarom?
4. Christus is het hoofd en wij zijn de leden van de Kerk. Welk lichaamsdeel past bij u als lid van Christus' Kerk?
5. Welk voorrecht en welke verplichting ervaart u vooral als lid van Christus' Kerk?
6. Hoe denkt u over het leven na de dood?
7. Wat betekent het voor u dat u eeuwig leven hebt gekregen?
8. Wat betekent het voor u dat het niet vanzelfsprekend is dat een mens voor eeuwig bij God mag zijn?



## Leesrooster bij de Gewone Catechismus 84-93

### DE KERK, HET LICHAAM VAN CHRISTUS

- Efeziërs 1: 10-13 Christus vergadert Zijn Kerk. Wat betekent dat voor u daar bij mag horen?
- Mattheüs 28: 16-20 De Zendingsopdracht en de belofte van Christus' nabijheid. (Hoe) hebben deze woorden een plaats in uw leven?
- 1 Korintiërs 13 Het loflied op de Liefde. Hoe is die Liefde zichtbaar in uw leven?
- Efeziërs 4: 1-6 De eenheid van de gemeente kan worden bewaard met nederigheid, zachtmoedigheid en elkaar geduldig verdragen in liefde. Waar haalt u de energie vandaan om u hiervoor in te spannen?
- 1 Korintiërs 12: 17-27 Een lid van de gemeente mag niet in hoofd of hart afstand van (leden van) de gemeente nemen, want ieder heeft een eigen functie. Hoe gaat u om met het anders zijn van broeders en zusters?
- Kolossenzen 3: 12-17 De Bijbelse opdracht om het met elkaar uit te houden in de gemeente vraagt soms het uiterste van ons. Bedenk dan: God verdraagt mij! Wat moet God allemaal van u verdragen?
- Filippenzen 1: 18-26 Paulus verlangt ernaar om bij Christus te zijn; dat is het allerbeste. Tegelijk wil hij graag nog hier op aarde blijven om over Jezus te vertellen. Hoe staat u hierin?
- Jesaja 11: 1-10 Jesaja gebruikt schitterende beelden om het leven in Gods koninkrijk te beschrijven. Alles/iedereen zal in vrede leven, in verbondenheid met God. Ziet u uit naar deze toekomst? Waarom?
- Romeinen 5: 8-10 We mogen overlaten aan God, van wie weten dat Hij een barmhartig en liefdevolle God is, wie Hij binnenlaat in Zijn heerlijkheid. Hoe denkt u in dit verband over de liefde van God?
- Mattheüs 5: 31-46 Er komt een scheiding tussen mensen die de eeuwige bestraffing ondergaan en hen die het eeuwige leven binnen gaan. De beslissing valt bij het geloof in Christus. Omhelst u Zijn liefde als enige grond voor uw behoud?

*De PPP van deze middag vindt u op:*

*<https://vgk-assen.nl/de-gewone-catechismus-op-14-zondagmiddagen/>  
(klikken op ppp achter de betreffende datum)*



## De Gewone Catechismus – 84-93

Terugblik:  
'geluk' als rode draad en kernthema van de GC

Trinitarische opzet:  
Vader, Zoon en Heilige Geest: één en al liefde!

## De Kerk, het lichaam van Christus

### GC 84 De Kerk

- \* Lichaam van Christus; door Hem samengebracht
- \* Eén Hoofd, veel verschillende leden
- \* Taak in de wereld
- \* Hoop en verwachting voor de Toekomst

### GC 85 De Doop

- \* teken en zegel van 'kind van God zijn' (individu)
- \* lid van het Lichaam van Christus (gemeenschap)

### GC 86 De taak van de Kerk

- \* loven van de HERE van de Kerk
- \* vieren van de gemeenschap met Hem (sacramenten)
- \* verkondigen van Zijn Woord
- \* weerbaar dienstbetoon (in- en extern)

### GC 87 en 88 Eén Kerk

- \* Eén Kerk, wereldwijd en door de eeuwen heen
- \* kleurrijk en divers (Hand.2)
- \* kerkgeschiedenis: eenheid onder hoogspanning
- \* opdracht: het zoeken van de eenheid in Christus
- \* verwachting: één in Christus (Op.7: 9)

### GC 89 en 90 De gemeenschap der heiligen

- \* aanvaarding, recht doen, vergeven – werk van de Heilige Geest
- \* heilig = apart gezet voor de dienst aan God
- \* geheiligd door het bloed van Christus
- \* voorrecht en verplichting

### GC 91 Het leven na de dood

- \* God laat het werk van Zijn handen niet los
- \* openbaring van het diepste wezen in Christus van de Zijnen
- \* lichamelijke/persoonlijke opstanding voor wie van/in Christus is

### GC 92 Het eeuwige leven

- \* Gekend zijn door de HERE
- \* 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen...'
- \* eeuwig leven begint voor christen in 't aardse leven; eindigt niet
- \* eeuwige vreugde en vrede, in nabijheid van de HERE

### GC 93 Alverzoening?

- \* God is het Die oordeelt
- \* 'de grote scheiding'
- \* geloof in Christus als Verlosser is cruciaal

