

Orde van dienst 31 juli 2022 “Oase”

Zingen voor de dienst: Gezang 393: 1 en 4

1. De dag duur uwe gunst ontvangen,
Is weer voorbij, de nacht genaakt;
En dankbaar klinken onze zangen
Tot U, die 't licht en 't duister maakt.

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
Van U, die thans en eeuwig zijt,
Tot al uw schepselen zich buigen
Voor uwe liefd' en majesteit.

Mededelingen OvD

Zingen: Psalm 62: 1

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Psalm 62: 2, 3 en 4

2. Hoe lang belaagt gij en hoe lang
bedreigt ge mij met ondergang,
die tot mijn onheil hebt besloten?
Wat stormt gij aan met ruw geweld?
Gij zelf zijt als een muur die helt
en haast aan stukken is gestoten.

3. Mijn haters sloten zich aaneen
met velen tegen mij alleen, -
hoe zou mijn val hun hart verheugen!
Zij zijn vol valsheid en verraad,
zij spreken heil, maar denken haat,
hun lust en leven is de leugen.

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen,

Leefregel: Rom. 12: 1-8

“Je leven moet een offer voor God zijn.

Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen.

Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.

Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen.

Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is.

Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is.

Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg. Denk niet van jezelf dat je geweldig bent. Nee, wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding belangrijk is: dat je gelooft in Jezus Christus.

Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie.

Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is hij voor ons.

De één krijgt een boodschap van God, een boodschap die past bij ons geloof.

Een ander heeft een bijzondere taak in de kerk, en voert die uit als een goede dienaar. Weer een ander geeft uitleg over God en doet dat goed. Iemand die anderen oproept om vol te houden, moet hen ook echt steunen.

Iemand die iets uitdeelt aan anderen, moet niet hopen op voordeel voor zichzelf. Iemand die anderen hulp geeft, moet dat met aandacht doen. Iemand die iets goeds doet voor anderen, moet dat met plezier doen.”

Zingen: ELB lied 203

1. Genade zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mijn nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

GEBED

Schriftlezing: Psalm 51: 12-21 en 2 Kor. 12: 1-10

Psalm 51:12-21:

*“12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van
Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers scheidt U geen
behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God,
niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel
verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.”*

2 Korinthe 12:1-10

Opgenomen in het paradijs

*“1 Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en
openbaringen van de Heere.
2 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet
ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel
werd opgenomen.
3 En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet;
God weet het –
4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een
mens niet is geoorloofd uit te spreken.
5 Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn
zwakheden.
6 Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de waarheid
spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand méér van mij denkt dan wat hij aan mij
ziet of van mij hoort.*

Een doorn in het vlees

7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.

8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.

9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig."

Zingen: 'Alles wordt Nieuw' dl. 3, lied 4

1. David werd gekozen boven alles uit,
Hij de kleine jongen met de herdersfluit.

2. Hij kwam als de kleinste helemaal vooraan;
Hij mocht koning worden, koning in Gods naam.

3. David heeft gezongen, David speelde harp
En hij heeft gesprongen vrolijk voor de ark.

4. David gaf de toon aan, David zong ons voor
En die oude woorden zingen nog steeds door.

Tekst: Psalm 51:19 en 2 Kor 12: 9-10

Psalm 51: 19: *"De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten."*

2 Kor 12: 9-10: *"Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig."*

Preek: "Je hebt niet meer dan genade nodig" (ds. Jos Douma, GKv Zwolle)

Zingen: Psalm 51: 5 en 6

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in ;t licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

6.Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt,
leg op mijn tong de lof van uw genade.
Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden
voor heel uw volk met liedren wijd en zijd.
Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet,
geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen,
het offer van een diep gewond gemoed
en een gebroken hart zal U behagen.

Dankgebed en voorbede

Zingen: ELB lied 351:

Mchtig God, sterkte Rots, U alleen bent waardig
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,
stralend licht, Morgenster, niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

Collecte: "Bible League"

Zingen(slotlied): Psalm 103: 3 en 4

3.Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4.Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

Zegen

Zingen: Gezang 456:3

3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Vragen voor de nabespreking:

1. Hoe zou jij genade willen omschrijven?
2. Hoe herken je in de gemeente dat de genade er een cruciale rol speelt?
3. Herken je het gevaar van een oppervlakkig spreken over zonde en zondebesef? Hoe kunnen we samen zoeken naar werkelijke verbrokenheid over onze zonde en zwakheid?
4. In het hoofdstuk worden negen symptomen van trots beschreven. Welke symptomen herken je bij jezelf?
5. Hoe zie jij in je eigen leven of bij anderen dat zwakheid en tegenslag ruimte schept voor de kracht van genade?
6. *'Mijn genade is u genoeg'*. Welke gedachten en gevoelens roept deze uitspraak van Jezus bij je op?