

## EEN VEILIGE KERK

Het lijkt vanzelfsprekend: in de Kerk zijn mensen veilig. We leven immers vanuit de Liefde van de HERE God, en dat betekent dat we Hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Maar ook gelovigen zijn mensen van na de zondeval. Daarom heeft de Kerk vanouds regels opgesteld waarmee we elkaar helpen binnen de Bijbelse kaders te blijven en elkaar zo nodig te corrigeren.

In 'Oase' willen we zorgen dat onze gemeente een veilige plaats is voor jong en oud. We hebben daarom als kerkenraad samen met de vertrouwenspersoon de taak om grensoverschrijdend gedrag te signaleren en erop in te grijpen en de gemeenteleden toe te rusten tot de juiste omgang met elkaar.

### Wat te doen bij een onveilige situatie

Indien u geconfronteerd wordt met een onveilige situatie of u ziet dat een ander betrokken raakt bij een onveilige situatie zoals grensoverschrijdend gedrag, maak dit dan bespreekbaar. Hiervoor kunt u laagdrempelig contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze gemeente. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 0592-356416 of emailadres: [marijseanneveldt@gmail.com](mailto:marijseanneveldt@gmail.com).

### Relevante documentatie

Indien zich een incident voordoet op gebied van mogelijk misbruik, is er binnen onze kerken een protocol beschikbaar dat door de kerkenraad doorlopen zal worden, zie: <https://meldpuntmisbruik.nl/protocol/>.

### Toeziën op elkaar

In de kerk van Christus hebben we de taak om toe te zien op elkaar. Dat betekent dat we elkaar aanspreken op ons gedrag en dat we willen voorkomen dat mensen in een onveilige situatie terecht komen. We kennen elkaar en ook elkaars zwakke punten. Maar ook wanneer we elkaar niet goed genoeg kennen kent de HERE God ons; Hij ziet in het verborgene en kent ons hart. Daarom bidden we voor elkaar en voor wie aan ons worden toevertrouwd om Zijn bescherming en of Hij ons wil laten zien waar we extra alert moeten in de omgang met elkaar.

In de omgang met kinderen en kwetsbare mensen wordt het principe van 'vier ogen' toegepast: er zijn minstens twee personen aanwezig. Ook zorgen we voor een letterlijk 'open' situatie: er gebeuren geen dingen achter gesloten deuren en met geblindeerde ramen.

Wij zijn van mening dat een VOG een momentopname is en geen garantie dat er in de toekomst geen fouten worden gemaakt. Daarom wordt het principe van het voortgaand toezicht voor alle leden en gasten, met en zonder VOG, serieus genomen. Dit gebeurt onder andere door middel van een jaarlijkse evaluatie door de kerkenraad.

Verder informatie is te vinden via <https://meldpuntmisbruik.nl/>.

De kerkenraad

M. Anneveldt (vertrouwenspersoon)