

## LITURGIE ZONDAG 16 FEBRUARI 2025-OASE ASSEN

### WELKOM + MEDEDELINGEN o.v.d.

Zingen aanvangslied: Psalm 92: 1

- 1 Waarlijk, dit is rechtvaardig  
dat men den Here prijst,  
dat men Hem eer bewijst:  
zijn naam is eerbied waardig.  
Wij loven in de morgen  
uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt  
houdt ons uw hand geborgen.

### STIL GEBED VOTUM en GROET

Zingen: Psalm 92: 2 en 3

- 2 Gezegend zal Hij wezen  
die ons bij name riep,  
die zelf de adem schiep  
waarmee Hij wordt geprezen;  
laat alom musiceren,  
met stem en instrument,  
maak wijd en zijd bekend  
de grote naam des Heren.
- 3 Gij hebt mij door uw daden,  
o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd,  
ik juich om uw genade.  
Hoe groot zijn uwe werken,  
de werken uwer hand,  
Gij houdt het volk in stand.  
Gij zult hun hart versterken.

### LEEFREGEL GEBED

Zingen: Psalm 119: 13 en 14

- 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,  
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,  
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,  
niet gretig schatten om mij heen vergare.

Als Gij de weg der wet mij weten doet,  
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

- 14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,  
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.  
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.  
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.  
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,  
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

SCHRIFTLEZING: Lukas 9: 23-27 HSV

### **Aansporing tot zelfverloochening**

- <sup>23</sup> Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.
- <sup>24</sup> Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
- <sup>25</sup> Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of *zelf* schade te lijden?
- <sup>26</sup> Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.
- <sup>27</sup> En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.

Zingen (Kinderlied): Gezang 47: 1, 2 en 3

- 1 Jezus die langs het water liep  
en Simon en Andreas riep,  
om zomaar zonder praten  
hun netten te verlaten,  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en roept ook ons, roept u en mij,  
om alles op te geven  
en trouw Hem na te leven.
- 2 Jezus die langs de straten kwam  
en tollenaars terzijde nam:  
k Wil in uw woning wezen  
voor nu en voor nadezen,  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en neemt ook u terzij of mij  
en vraagt ons, Hem te geven  
de rijkdom van ons leven.
- 3 Christus die door de wereld gaat

verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden,  
en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven  
alles, het eeuwig leven.

## KINDEREN NAAR DE KLEINE BRON

PREDIKING. TEKST: Lukas 9: 23 HSV

<sup>23</sup> Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloothenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

THEMA: *JEZUS VOLGEN ZONDER VRAGEN*

Zingen: Gezang 442: 1, 2, 3 en 4

- 1 Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.
- 2 Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons tradt,  
is het rechte pad.
- 3 Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide.  
Wees Gij zelf het licht  
dat ons troost en richt.
- 4 In de woestenijs,  
Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd  
in uw heerlijkheid.

## DANK- EN VOORBEDE

COLLECTE stichting Charis, landelijke collecte

Zingen slotlied: Psalm 73: 9 en 10

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

10 Wien heb ik in den hemel, Heer,  
behalve U, mijn troost en eer?  
Wat kan op aarde mij bekoren?  
Alleen bij U wil ik behoren.  
Al zou mijn vlees en hart vergaan,  
toch zal ik, God, voor U bestaan,  
wien ik mijn leven toevertrouw,  
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

## ZEGEN

Zingen: Gezang 314: 1 en 3 (Gij die gelooft verheugt u samen)

1 Gij die gelooft, verheugt u samen,  
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!  
Die hoop zal nimmer ons beschamen:  
de Heer is God en zijn is de aard.  
Zijn woord heeft vrede, heil bereid  
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:  
één Heer en één geloof, één doop,  
één Geest is tot ons neergezonden,  
en één is aller liefd' en hoop.  
Wij bidden en wij danken saâm,  
wij roemen in één VADERNAAM.

## VRAGEN VOOR DE NABESPREKING

1. “Jezus volgen zonder vragen”, is dat vandaag de dag wel of niet mogelijk?
2. Vindt u het moeilijk om een volgeling van Jezus te zijn? Of ziet u juist kansen?
3. Zijn er dingen waar u tegenop loopt als u werk maakt van uw geloof? Welke?